



Horen straalden in de zon
van zij die zichzelf droeg
Billen waren prima groot
en borsten foxs genoeg
Ogen fel vol eertijheid
uit liefde sprak haar mond
Krachtige eadite handen
waar mijn hart soms rust vond
Toch bleef haar genegenheid
soms even ahelig stil
Omdat ik alles altijd anders
en op mijn tijd wil



Er is geen ons

Er is geen wij

Want ik ben ik

En jij bent jij

Jij kan niet mijn wensen dromen

en ik kan niet jouw stappen lopen

Jij kan niet mijn ogen zien

en ik kan niet jouw ziel verhoppen

Jij kan niet mijn demonen doden
en ik kan niet jouw woorden zeggen

Jij kan niet mijn leven lijden
en ik kan jou dit niet uitleggen

Er is geen samen

dat ik ben

Ik weet geneens

wie ik zelf ben



Haar vriend
Bemint
Ze nimmer
als vrouw
Omdat
Ze nooit
Echtgenote
Wou

Ik vond dat jij gelukkig moest zijn
met kinderen en gezin

Een hardwerkende man

Eigen huis met tuin

Want dat zat er bij mij niet in

Ik vond dat jij beter verdiende
meer serieus en zonder gein

Gelijwaardige relatie

Vol zelfstandigheid

Zou allemaal beter voor je zijn

Ik vond dat ik niet op een groeien
volwassenheid kon ik niet aan
verantwoordelijkheden

Discussies afspraken

Mogelijk geregeld maar nooit gedaan

Mijn wensen van toen kwamen uit
je leidt het leven waarvoor ik had
getekend

Gelukkig getrouwd

Prachtige kinderen

Alleen was alles buiten mijn liefde
gerekend



Mijn zoon

Wat moet ik met je aan

Wanneer het eruit ziet

Dat je mijn pad zal gaan

Als licht of je niets verwacht

Een broertje dood hebt aan
verplicht

Je verstand niet gebruikt op

het eerste gezicht

Een open boek bent dat

nooit dicht

Mijn zoon

Je hoef helemaal niets

Niet van jou en niet van iets

Niets door mij en niets voor jou

Omdat ik alles van je hou

Want als je ietsjes licht op mij

lijkt jij op jezelf het meest

Ben jij nu de zoon naast

de man naast God

En straks de vader,

ik de geest

Je zou moeten werken voor het geld
Want min hand ophouden is niet goed
Terug investeren in de economie
omdat iedereen dat doet

Maar ik weet dat dat niet goed komt
Dingen doen omdat dat moet
En blijven praten over ons en wij
omdat iedereen dat doet

Want ik denk vrij van gedachten
Niet hoe ik mezelf vind in een tekening
Deel dit dan met de maatschappij
mijn bijdrage is voor eigen rekening

==

Van mij hoeft het niet
Dat dagelijks bestaan
Je zou wel een dag
wilt over slaan



Twee vrouwen houden van mij
en ik houd van hen

Zij denken aan mij
ondanks wie ik ben

De een vrijgezel

de ander met man

En ik denk aan twee vrouwen
of hoe het anders kan

Onzekerheden lijken zekerheden
door onkundigheid uit het verleden.

Zekerheden worden onzekerheden
door onbekendheid van het heden

Zeker is iets zeker
onzeker ben ik ook



Niets is zeker
Dat is zeker
En
Zeker is nog iets
Onzeker is niet niets



Door te schrijven
Over het blijven
Van te veel schuld
Met te veel bende
Te veel onkunde
Waarvoor ik rende
Te veel geluld
En steeds ellende
Ken ik mezelf
Wie ik nooit hende

Mijn ziel is niet te koop meer
Want mijn hart is reeds verpand
Ik kreeg er liefde en gevoel voor
En ziel het nimmer voor verstand

Alleen

Over alleen zijn

Kan ik kort zijn

Alleen masturberen

is ook fijn



Zoek dan toch een leuke vent
Zo een die niet alleen verwent
Maar ook naast je staat
Als het moeilijk gaat,
Over jouw en zijn gevoelens praat

Zoek dan toch een fijne man
Die jou een kindje geven kan
Verantwoord en volwassen
Niet om op te passen
Niet om voor op te passen

Zoek dan toch een kerel, echt
Die er steeds is en voor je vecht
Die met je lacht en grint
Jouw liefde echt verdient
Want ik ben slechts je vriend





~~Thuis in mijn hut~~

Thuis

In mijn hut

Schrijf ik woorden

Schrijf ik zinnen

Schrijf ik teksten

En ze dichten

Nooit

En te nimmer

Achtern gelaten schade

Du ik steeds blijk aan te richten

Steeds weer slaap ik uren
in het donker van de nacht
Gelijk als ieder ander
Tot ik mij ineens bedacht
Dat ik overdags moest rusten
Geen gehaast, geen dulle jacht
Pas na bedtijd rustig schrijven
In de stilte van mijn kracht



Geen mama die mij vasthoudt
Geen papa die beschermt
Geen partner die van mij houdt
Niemand die zich ontfermt

Geen zin om zelf te zorgen
Slecht eten en geen werk
Alleen lijk ik wel krachtig
Alleen ben ik niet sterk



Zij praat over mijn dood
als ik er niet ben

Met haar

die mij het beste kent

Ik schrijft over mijn leven

zolang ik er nog ben

Opdat zij

straks mijn waarheid kennen

